

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Κυρίες Υφυπουργοί,

Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

Κυρίες και Κύριοι,

Καλωσορίζω τον επιτυχημένο πρώην Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, έναν νέο άνθρωπο ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στον εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας.

Τον καλωσορίζω στο, κατ εμέ πρώτο τη τάξει Υπουργείο, αυτό της Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Και γιατί το θεωρώ ως πρώτο τη τάξει Υπουργείο;

Όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλες τις χώρες του κόσμου;

Υπάρχει κανείς στο ακροατήριο και όχι μόνο ο οποίος δε βλέπει έναν παραπαίοντα κόσμο, έναν πλανήτη σε κίνδυνο σήμερα; Μπορούμε να αγνοήσουμε τους πολέμους, την οικονομική και ενεργειακή κρίση, την επισιτιστική κρίση (όταν κάθε λεπτό πεθαίνουν τόσα παιδιά στον πλανήτη από την πείνα). Και κυρίως τα καταστροφικά κλιματικά φαινόμενα και τις τραγικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον;

Υπάρχει κανείς που δεν πιστεύει ότι για να ξεφύγουμε από αυτή την αβεβαιότητα πρέπει να αναδυθεί ένας άλλος κόσμος που θα στηρίζεται στις αιώνιες αξίες: του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σεβασμού στο περιβάλλον αλλά και στην ιδιαιτερότητα των συνανθρώπων μας;

Και πως θα αναδυθεί αυτός ο άλλος κόσμος; Ένα και μόνο ένα είναι το όπλο μας για να επιτύχουμε αυτή την αλλαγή. **Η πατεία!**

Ως υπηρέτης της, για πάνω από πενήντα χρόνια δεν έπαψα ποτέ να υποστηρίζω ότι μόνο μέσω της παιδείας μπορεί να επιτευχθεί η αναγέννηση της χώρας μας, αλλά και του πλανήτη.

Αλλά τι εννοούμε όταν λέμε παιδεία; Εννοούμε βεβαίως την ουσιαστική και τη χρήσιμη γνώση αλλά και την απόκτηση, ισοβαρώς, πολλών δεξιοτήτων. Πέρα όμως από αυτά, όταν μιλάμε για παιδεία εννοούμε και την πνευματική και την ψυχική διάπλαση, τη δημιουργία ενός σκεπτόμενου και ελεύθερου ανθρώπου με ήθος, σεβασμό των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των άλλων και κυρίως με ανθρωπισμό.

Τη συνεχιζόμενη καλλιέργεια των συνανθρώπων μας, πτυχιούχων και μη.

Κύριε Υπουργέ,

Εσείς περισσότερο από τον καθένα μας γνωρίζετε ότι με τις ραγδαίες εξελίξεις και με το πέρασμα από την ψηφιακή εποχή, στην 4^η Βιομηχανική Επανάσταση, επέρχεται ραγδαία η σύνδεση του ανθρώπου με τις τεράστιας δύναμης υπολογιστικές μηχανές, τον ωκεανό των δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ προχωρούμε με γρήγορα βήματα και στη χρήση της εικονικής πραγματικότητας σε καθημερινές μας λειτουργίες.

Είναι λοιπόν αναπόφευκτο να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα επιτεύγματα των επιστημών στη διδασκαλία των νέων μας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Αλλά ας δούμε και το «αλλά».

Η παιδεία που προανέφερα, στηριζόταν και πρέπει ακόμη να στηρίζεται στην επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα (του γονιού, του δασκάλου, του καθηγητή, του εκπαιδευτή) στην διάπλαση και τη μόρφωση των μαθητών, των φοιτητών των πάσης φύσεως εκπαιδευόμενων.

Άρα χρειαζόμαστε ένα πνεύμα ενθάρρυνσης και εμφύτευσης οράματος προς τους δασκάλους και τους γονιούς, να ενημερώνονται, να αγκαλιάζουν και να κατανοούν τα προβλήματα των παιδιών τους και των μαθητών τους. Δεν πρέπει να βλέπουν τους δασκάλους τους ως αδιάφορα στελέχη ενός άχρηστου συστήματος, αφού θεωρούν ότι τη γνώση μπορούν να την αποκτήσουν από τις μηχανές. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι μηχανές παρέχουν πληροφορίες, τους κατακλύζουν με πληροφορίες αλλά ελάχιστες από αυτές μετουσιώνονται σε γνώση.

Πρέπει οι μαθητές να αγαπούν το εμπλουτισμένο με μηχανές-εργαλεία σχολείο, μηχανές που βοηθούν στην απόκτηση γνώσεων, αλλά πρέπει επίσης να αγαπούν και τους δασκάλους τους οι οποίοι οφείλουν να τους εμπνέουν, να τους διδάσκουν ήδος και ανθρωπισμό. Το ίδιο και τους γονείς τους. Οι δάσκαλοι και οι γονείς, από την άλλη μεριά, απαιτείται να γίνονται ένα με τα παιδιά, τους μαθητές τους και όλοι μαζί να χτίσουν τον νέο κόσμο.

Είναι πολύ δύσκολο το έργο που αναλαμβάνετε κύριε Υπουργέ! Είστε όμως ικανός και νέος. Προσφέρετε λοιπόν ένα όραμα σε όλους αυτούς που συνθέτουν την εκπαιδευτική αλυσίδα: Γονείς, δασκάλους, Καθηγητές, εκπαιδευτές, επιμορφωτές και κυρίως τα νιάτα. Με όραμα θα σας ακολουθήσουν για μια νέα παιδεία που θα οδηγήσει τη χώρα μας στην πρωτοπορία.

Και να μη λησμονούμε ότι για κάθε βήμα προς τα εμπρός απαιτείται ευρεία συναίνεση.